

Orientering om indhold på KL's Social- Sundhedspolitiske Forum den 11. og 12. maj 2023

Nedenfor er en overordnet beskrivelse af de temaer, som vil indgå på KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2023. Det egentlige program offentliggøres den 28. februar 2023, hvor der også åbnes for tilmelding.

Nedenfor kan man finde:

- En kort introduktion til temaerne på årets konference.
- En oversigt over de sessioner, som deltagerne kan vælge sig ind på ved tilmelding.
- Valg af politisk forsamlingshus.

Temaet for årets konference

På dette års Social- og Sundhedspolitiske Forum stiller vi skarpt på fremtidens velfærd. De vilde problemer er hverken blevet færre eller mindre vilde. Status quo kan ikke fortsætte, og det er helt nødvendigt at finde nye måder at være et velfærdssamfund på. Ellers ser vi ind i et mere eller mindre langsomt sammenbrud på såvel sundheds- og ældreområdet som socialområdet.

På konferencen lægger vi fra land med et kærligt og kritisk blik på kerneopgaven og betydningen af de vilkår og betingelser kommunerne har for at løse den. Herefter zoomer vi ind på fire helt centrale spørgsmål, som fylder på tværs af sundhed, ældre og social.

- *Frisættelse – fra hvad og til hvem?*
Afbureaukratisering, tillidsreform, borgeren først, frikommuner, velfærdskommuner. Kært barn har mange navne, og man kan vel roligt sige, at frisættelse i en eller anden form har været på ønskelisten i mange årtier. Nu har vi fået et regeringsgrundlag, hvor frisættelse præsenteres som en væsentlig del af svaret på velfærdskrisen. Og ældreområdet skal være frontløber. Men hvorfor er frisættelse så svært? Og hvem skal frisættes, til hvad og fra hvad? Er svarene på de spørgsmål enslydende på Christiansborg og på rådhusene?
- *Fremtidens velfærd til debat*
Høje og stadigt stigende forventninger til velfærd, mangel på arbejdskraft og for få penge. Det er vilkårene for fremtidens velfærd, og det er vi alle

Dato: 6. februar 2023

Sags ID: SAG-2022-03631
Dok. ID: 3301421

E-mail: ACJ@kl.dk
Direkte: 3370 3522

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 4

sammen nødt til at tage bestik af. Men hvordan tænker forskellige aktører, at fremtidens velfærd skal prioriteres? Hvad skal kommunerne stå for, og hvad skal borgere og de civile fællesskaber selv tage ansvar for? Og hvad betyder det bydende prioriteringsbehov for, hvordan man udfylder sin rolle som politiker, NGO, fagperson osv.?

– *Arbejdskraftmangel og galoperende udgifter på socialområdet; Hvordan går vi i kødet på de vilde udfordringer?*

Manglen på arbejdskraft har allerede store konsekvenser for ældreplejen og det borgernære sundhedsområde. På socialområdet har stadig flere mennesker med mere komplekse behov brug for hjælp, og udgifterne stiger år for år. Hvis vi ikke aktivt forholder os de svære prioriteringer, kommer de til at ske under radaren. Flere kommissioner og udvalg har arbejdet med de komplekse problemstillinger. Så hvad er de nået frem til? Og hvad er deres overvejelser om, hvordan vi i fællesskab løfter komplekse løsninger på komplekse problemer?

– *Hvad driver mistrivsel blandt de unge?*

Vi ser en stor stigning i, hvor mange som mistrives mentalt i hele befolkningen, og i særdeleshed blandt unge. Men hvorfor? Det er næppe en udvikling, som kan forklares via enkle og afgrænsede faktorer. Tendensen er global, faktorerne mange og løsningerne er nok heller ikke at finde i form af enkle greb. På konferencen kigger vi nærmere på både de drivende faktorer og på hvilke handlemuligheder, de kommunale beslutningstagere har for at imødegå den stigende mistrivsel blandt unge.

Valg af temamøde ved tilmeldingen

Som en del af programmet er det muligt at deltage på ét temamøde. Temamøderne afholdes én gang, og det er muligt at vælge mellem følgende temamøder:

1. Tiårsplanen for psykiatrien og hjælpen, der udeblev – hvordan omstiller vi socialpsykiatrien til fremtiden?

Kommunerne har i lang tid efterspurgt et løft af den kommunale socialpsykiatri, senest i forbindelse med 10-årsplanen for psykiatrien. Derfor sættes der fokus på, hvilken udvikling på psykiatriområdet, som kommunerne kigger ind i i årene, der kommer, og der gives bud på, hvilke løsninger, kommunerne kan forfølge.

2. Mødet med mennesker på kanten – hvordan løfter vi i flok?

Reconnect afprøver og evaluerer en integreret uddannelses-, beskæftigelses-, og psykosocial indsats målrettet unge (18-29 år) med

Dato: 6. februar 2023

Sags ID: SAG-2022-03631
Dok. ID: 3301421

E-mail: ACJ@kl.dk
Direkte: 3370 3522

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 2 af 4

tegn på psykiske eller kognitive problemstillinger. Med afsæt i Reconnect sætter vi fokus på, hvordan vi i kommunerne kan løfte i flok, så flere unge får uddannelse og job.

Dato: 6. februar 2023

Sags ID: SAG-2022-03631
Dok. ID: 3301421

E-mail: ACJ@kl.dk
Direkte: 3370 3522

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 3 af 4

3. Selvstyrende teams – hvordan?

Flere kommuner arbejder på at omlægge ældreplejen i mindre, selvstyrende teams. Vi sætter fokus på forskellige modeller for selvstyrende teams. Kom med og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde med selvstyrende teams i jeres kommune.

4. Hvordan behandler vi kronisk sygdom, når vi alle om lidt er kronisk syge?

Hvis nutiden er nådesløs, så er fremtiden ubarmhjertig. Flere og flere danskere lever med en kronisk sygdom, og arbejdskraftudfordringen er massiv. Så hvordan skaber vi gode forløb for de mange af os, som har eller får en kronisk sygdom? Det har KL, Gigtforeningen og Hjerteforeningen lavet et fælles bud på.

5. Børn og unges sundhed og trivsel – er der grænser for kommunens ansvar?

Sundhedsplejen er vigtig, både som universel indsats til alle børnefamilier og som særlig indsats til sårbare familier. Men hvor går grænsen for kommunens ansvar for børn og unges trivsel? Sammen med eksperter og politikere drøfter vi denne problemstilling, hvor I vil få stof til eftertanke for indsatsen i egen kommune.

6. 2 mio. plus: Hvad ved vi om de dyreste indsatser på socialområdet?

Fokus for temamødet er resultaterne fra en analyse lavet af Komponent og KL, der belyser, hvad der kendetegner de borgere, der modtager tilbud, der koster mere end 2 mio. kr. årligt. Få viden om hvilke borgere, der modtager de dyreste botilbud og inspiration til handling i egen kommune.

7. Samspelet mellem kommunalpolitikere, embedsmænd og medier

Transformationspresset i velfærdens kommunale maskinrum er massivt. Og det er en rigtig god grund til at sætte samspelet mellem politikere, embedsmænd og medier på dagsordenen. For hvis ikke det samspil er toptunet, bliver det svært at handle relevant og tilstrækkeligt på behovet for nye løsninger og omstilling, og for prioritering og forventningsafstemning. Men hvordan ser kommunalpolitikere på velfærdens fremtid? Hvordan står det til med samspelet i kommunerne? Og hvordan understøtter vi det bedst muligt fremadrettet?

Dato: 6. februar 2023

Sags ID: SAG-2022-03631
Dok. ID: 3301421E-mail: ACJ@kl.dk
Direkte: 3370 3522Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København Swww.kl.dk
Side 4 af 4

8. Afskaf al overflødig dokumentation?

Der har været højaktuelt fokus på afbureaukratisering og forenkling af dokumentationsopgaver på ældreområdet. Vi tager fat i fire centrale og dilemmafyldte perspektiver på formålet med dokumentation; *retssikkerhed, patientsikkerhed og kvalitetsstandard, et værktøj til samarbejde og tværfaglighed samt kilde til forbedringsarbejde og politisk prioritering*. På temamødet giver vi input til politisk drøftelse af, hvordan vi kan balancere disse.

Valg af politisk forsamlingshus – kun for kommunalpolitikere

Som en del af programmet, er det som kommunalpolitiker muligt at deltage på et Politisk forsamlingshus, hvor der drøftes henholdsvis sundhedspolitik, ældrepolitik og socialpolitik. For kommunalpolitikere sker tilmeldingen til forsamlingshus i forbindelse med tilmelding til konferencen.