

Hørings svar

- *Vedrørende forslag om lukning af børnehaverne i Vivild og Nørager*

Mit navn er Pia Brix Bønsdorff Nielsen. Jeg er bosiddende i Selkær på Selkærvej 26, 8585 Glesborg.

Jeg er født og opvokset i Vivild. Jeg købte mit første hus i Vivild, imens jeg tog en HF i Grenå. Jeg studerede senere i Århus, hvilket på det tidspunkt lod sig fint gøre, da der var direkte busforbindelser til de store uddannelsesbyer, i tre retninger; Århus, Randers og Grenå. Sidenhen stiftede jeg familie i Vivild, fik tre børn, som alle har gået i børnehave og skole i Vivild. De har nyt godt af en tryk opvækst i et lokalsamfund, med masser af gode muligheder for et rigt fritidsliv, gode sociale og kulturelle tilbud, og vedkommende og engagerede medborgere, som alle var med til at sætte deres præg på lokalmiljøet.

At I nu har planer om, at lukke Vivild børnehave og Nørager børnehave, gør mig tung om hjertet, selvom jeg i princippet kunne være ligeglad:

Jeg fik mine børn i tide. De nåede at vokse op i et trygt og kendt nærmiljø. De nåede igennem institutionslivet imens man stadig prioriterede barndommen fremfor økonomi og centralisering.

Jeg fik solgt mit hus i tide. Et år hvor der for et kort øjeblik var ro, fremtidshåb og positiv omtale af de små lokalsamfund, og deres værdi for kommunens borgere. Et øjeblik hvor der ikke blev talt om skolelukning, børnehavelukning og nedlæggelse af dagplejen. Inden busruterne blev beskåret og de små lokalsamfund pludselig igen forvandlede sig til dybe, sorte, fremtidsløse huller. Og det er det jeres snak om lukning og nedskæring er med til at gøre. Skabe utryghed, fraflytning og pessimisme.

Udefra kan det synes som en ubarmhjertig, pinefuld og kold måde, at aflive et lokalsamfund på.

Der bor jo trods alt rigtige mennesker, med rigtige børn og familier. De har rigtige huse, betalt med rigtige penge. De forsøger at etablere rigtige liv, som beror på de værdier lokalsamfundet er med til at tilbyde. De handler ind i den rigtige købmand, som har investeret i en forretning netop her, fordi der var gode udsigter for en forretningsdrivende. De går til den rigtige tandlæge og den rigtige læge, som begge har etableret praksis her, for med både skole, børnehave, købmand og et aktivt forenings og kulturliv, er der gode udsigter for bosættelse og faste 'kunder' i butikken fremover. En stor velrenommeret efterskole, giver rigtige arbejdspladser. Ofte kommer rigtige nye børnefamilier af den vej til. De oplever en levende by. Der er rigtige muligheder. Der er bla. mulighed for på cykel, at få sit barn i dagpleje, børnehave og skole. Ved at bosætte sig her, kan man måske ligefrem spare en rigtig bil.

Vivild og Nørager er rigtige byer med en eksistensberettigelse. Begge byer har i mange år skullet kæmpe hårdt, for at holde liv i det I politikere gang på gang, forsøger at aflive med

trusler om lukning og besparelser. Jeg føler mig stadig stærkt knyttet til Vivild og omegn. Selvom jeg er flyttet, er jeg stadig medlem af Norddjurs Valgmenighed. Jeg kommer stadig i Vivild Kirke til gudstjenester. Jeg har stadig læge og tandlæge i byen. Jeg vender stadig tilbage til lokalområdet for at gå ture, og bakker gerne op om tiltag i byen. For mig og min familie har Vivild og opland haft afgørende betydning for det levede liv. Vi er rundede af nærmiljøet. Vi kender byens historie og har i flere generationer bidraget aktivt til at skabe noget blivende og værdifuldt i lokalsamfundet.

Jeg håber inderligt, at I vil genoverveje jeres trusler om at lukke de små børnehaver i kommunen. Ikke alle har bosat sig her, med henblik på at flytte til Auning og Grenå. Rigtige mennesker vælger sågar at flytte til kommunen fordi der findes små velfungerende lokalsamfund som f.eks. Vivild og Nørager. Nogle af os vælger ikke at fraflytte kommunen af samme grund. Men noget kan med tiden blive så fattigt og afkræftet, at man føler sig tvunget til at vælge fra. Flere gange har jeg siddet med følelsen af, at jeg valgte forkert, da jeg valgte at blive boende i kommunen, efter at jeg flyttede fra Vivild. Jeg har flere gange i ren arrigskab og protest over kommunens måde at behandle kommunens opland på, haft lyst til at flytte. Og det er da trist.

Kære kommunalpolitikere. Jeres kommune er de borgere, som vælger at bosætte sig her. Pas på dem. Pas på os. Gi' kommunen værdi og gør den værd at blive her for. Også den del af kommunen, som ikke er Auning og Grenå.

En rig barndom, et rigt familieliv og en rig alderdom handler i høj grad om nære værdier, tilhørsforhold, omsorg og sammenhold. De små lokalsamfund i jeres kommune, har igennem generationer opbygget et sådant fundament. Det er stærkt og værd at bygge videre på. Måske lige præcis den værdi en kommune som Norddjurs kan bryste sig af, og promovere sig ved. Gi' os troen, håbet og optimismen tilbage. Bevar de små institutioner og skoler. En menneskelig og barmhjertig investering, som på sigt kan vise sig at give en både sund og human økonomi, med muligheder for med-og mellem menneskelig vækst.