

Hørringsvar vedr. Nedlukning af Nordlyset og Nørager børnehave

Jeg hedder Frederik Sterner Bjerregaard og er selvstændig fysioterapeut i Vivild og arbejder jeg på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Dertil skal siges at jeg har boet hele mit 26 år lange liv i Vivild, kun undtaget af en lille smuttur til Aalborg under studietiden. Jeg er bestyrelsesmedlem i Vivild IF fodbold, her spiller jeg samtidig på klubbens førstehold i fodbold, hjælper med at arrangerer sommerfest, har trænet flere ungdomshold og vil betegne mig selv som en aktiv borger med masser af VIVILD-ÅND. Den såkaldte Vivild-ånd er noget som vi er meget stolte af her i Vivild, og jeg ved at en spytklat fra Vivild findes der en ånd, som ligner vores rigtig meget, nemlig NØRAGER-ÅNDEN.

Det er en ånd som er opbygget gennem mange år, langt før jeg blev født, og den er med tiden kun blevet stærkere og stærkere. Den er én af grundene til at jeg selv har slået mig ned i Vivild med min kæreste og vores (snart) to børn. Egentlig så må det for jer i kommunen være en solstrålehistorie.... *"En ung knægt tager afsted fra sin lille lokale hjemby for at blive klogere, men efter 3,5 gode år i Aalborg beslutter han sig for at tage hele sin dejlige familie med tilbage til Norddjurs kommune for at betale skat, drive selvstændig virksomhed, men mest af alt fordi han elsker ALT ved byen, lokalsamfundet, idrætsforeningerne, børn der kan løbe fra hjem til hjem samt masser af fællesskabe og fællesaktiviteter.*

Den ovenstående solstråle står lige pt. på et knivsæg. Den kan fortsætte med *"...og de levede lykkeligt på det lille landsted i Vivild til deres dages ende"*. Men her i huset er vi utrolig pressede for tiden. Vi står nemlig og kigger efter en bolig vi kan købe, da vi har en ekstra lille mand på vej, og bor i én af efterskolens tjenesteboliger, som kan ske at blive lige det mindste til os.

Med de trusler omkring nedlukninger af Nordlyset samt Nørager børnehave, er jeg meget bange for, at valget kunne falde på en anden kommune end Norddjurs kommune, når vi finder et nyt matrikelnummer. Det vil altså skabe en helt ny slutning på solstrålehistorien: *"Men familien måtte flytte til en helt ny kommune, da den store farlige Norddjurs kommune havde sat skatteprocenten op, prioriterede turismen og var begyndt at lukke for pasningstilbuddene. Dette medførte at flere familier fandt nye steder at bo, der kom ingen nye familier til byerne, idrætsforeningerne manglede børn, skatteprocenterne steg endnu mere og nu var der nærmest kun aktivitet i den nordlige del af kommunen i sommerhalvåret, hvor sommerhusområderne på nordkysten holdte gang i butikkerne. Så det endte altså med at den gode kernefamilie fra Vivild tog deres gode humør, deres fysiklinik og alt hvad de ejede og flyttede til Randers kommune"*.

Inden den sidste del af historien bliver skrevet, så håber jeg virkelig inderligt, at I tænker jer utrolig godt om. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt de forskellige pasningstilbud for lov til at stå, og hvor lang tid lukningerne kan udskydes. Det handler i høj grad om, at I begynder at tænke mere kreativt i forhold til at udvikle de små lokale

landsbyer, hvor aktivitetsniveauet er så vanvittigt højt, at det er ikke er set lignende i miles omkreds. Begynd at fremelske idrætsforeningerne, sommerfester og mange af de andre fællesaktiviteter som vi fortsat kæmper for her i Vivild & Nørager.

I skal lægge jeres hoveder i blød for så, at kunne gøre vores fantastiske byer til et trækplaster for unge mennesker og børnefamilier, således at vores lokalsamfund kan blive ved med at bestå.

Jeg glæder mig meget til at se jeres kloge hoveder finde frem til en rigtig god langsigtet løsning, så vi her i huset kan vælge Norddjurs kommune med ro i maven.

Mvh

Frederik Sterner Bjerregaard