

## Høringssvar vedrørende lukning af børnehaven Nordlyset

Kære lokalpolitikere, for hvem dette er vedrørende.

Først og fremmest tillykke med jeres trumfhånd, som I, i vores øjne, sidder med på hånden. En trumfhånd, som I kan spille med en meget stor gevinst, til jer selv!

Lad mig uddybe. Vi er en familie på 4; en far, en mor, en datter på 5 år og en søn på 2,5 år, og for det ikke skal være helt løgn, også en stor sort labradoodle, som dagligt bliver overøst med kærlighed – ja, vi er vel en helt almindelig familie.

Vi købte for 5 år siden et hus i Vivild, fordi det simpelthen var en gevinst for vores familieplaner. Vi er to almindelige lærerlønninger, samt den almindelig mænge SU-lån, osv, som også hører sig til en helt almindelig familie.

Men her kunne vi få ALLE vores drømme indfriet.

Når vi drømte stort, da vi stadig blot var et par, drømte vi om et dejligt nyrenoveret hus, med sjæl og charme, gerne med lidt jord til, og masser af frisk luft. Cykelafstand til strand og skov, gåafstand til dagpleje, børnehave og skole. Gåafstand til handlemuligheder og foreningsliv – men stadig til en pris, som gjorde at vi ville kunne tage vores børn på både skiferie og sommerferie. Hvis vi drømt helt vildt; måske endda en campingvogn, og en bil, der kunne rumme os alle uden problemer. Også lige under en times kørsel til 3 større byer. Og ja, vi viste godt, at det var en urealistisk drøm, men man har altid lov til at drømme.

Det er så her jeres trumfhånd kommer ind i billedet, fordi I tog os ved næsen og gav os alt, som i ALT jeg har skrevet ovenover.

Vi har med vores lønning haft mulighed for at købe et dejligt nedlagt landbrug i udkanten af Vivild, med pasning, foreningsliv, dagligvarehandel, skov, strand, albueplads og fællesskab hele vejen rundt om os. Lige midt i et hav af jobmuligheder, da både Grenå, Randers og Aarhus ligger i overskuelig kørselsafstand – tak, simpelthen bare TAK for det!

Hvad der bare undrer mig, er jeres store iver til spænde ben for jer selv, og drive os bort? Fordi, tro mig, der sidder mange småbørnsfamilier i Aarhus området, hvor vi selv har boet, og drømmer om netop det. Jeg ville ønske for jer, at I turde være den kommune, som ikke holdte fast en i gammel meningsløs regel om at pengene skal fordeles ligeligt ud, fremfor der, hvor de kan vokse mest. Hvis I satsede på at lave verdens mest attraktive børnefamiliesamfund, og, for en periode, sat pengene i det projekt, så er jeg ret sikker på, at I ser ind i en fremtid, hvor det ikke bliver et problem at give alle kommunekasser deres pulje penge.

Men man skal turde satse for at kunne vinde den store gevinst – jeg ønsker for jer, at I vil spille jeres vinder hånd, og vinde flere som os til, fordi mig bekendt er vi dem som giver godt til skatte kassen. Så hvorfor egentlig

drive os væk, ved at tage fundamentet fra os, nemlig vores børns nærmiljø. Man kunne næste beskyjde jer for, at I gerne vil, at vi lægger vores skatte kroner et andet sted, men så dårlige nogle kortspillere er I heldigvis ikke... Eller hvad?

Mange hilsner Dan og Janne Kastrup Johansen