

Hørings svar vedr. forslag om lukning af Børnehaven Nordlyset og Nørager Børnehave

Generel information om Norddjurs



Norddjurs Kommune bugter sig langs Jyllands næsetip.

En af landets længste kystlinjer, mangfoldig natur, den gamle købstad Grenaa og et væld af mindre, aktive bysamfund er med til at tegne et billede af Norddjurs.

Det er smukke ord, men måske også snart en saga blot, hvis man tænker på de mindre, aktive bysamfund. Hvor aktive bysamfund forventer I selv, at I efterlader herude i den vestlige del af kommunen, hvis I fortsætter jeres manøvrer med sparekniven? I kan ikke mene, at I nu har en lukning af børnehaverne i Vivild og Nørager i søgelyset!

Er det ikke ved at være på tide, at I politikere prøver at se verden gennem nye briller? At I prøver at skifte perspektiv? Prøver at øjne alle de ressourcer og den velvilje, der er blandt befolkningen herude i de små byer, langt væk fra Grenå, ja, men dog i Norddjurs Kommune. For er det ikke meningen, at vi i kommunen bør stå sammen? At vi tilsammen tegner billedet af Norddjurs? At I som folkevalgte politikere skal bakke op, støtte og skabe så gode rammer for ALLE i kommunen, uanset hvor vi borgere har valgt at slå os ned? Vi vil også gerne være med til at tegne billedet af Norddjurs i fremtiden.

Vi bor et skønt sted på Djursland. Vi er rigtig mange mennesker, som virkelig gerne vil bo her og som gerne vil blive boende her, fordi det er her, vi lever vores liv. Vi har taget et bevidst valg om at bosætte os lige præcis her i vores små lokalsamfund, Vivild og Nørager, fordi vi synes, at de små samfund KAN noget. Her er der tryghed og nærhed, vilje og sammenhold. Vi VIL hinanden. Vi vil

gerne skabe så trygge rammer for vores børn, som vi kan. Der er frivillige i begge byer, der knokler for at skabe sammenhold og mindeværdige oplevelser, fordi det er det, der skaber liv og det, der er med til at binde os sammen. Vi mødes til sommerfester, fastelavnsfester, Sankt Hans og julefester, spiser sammen til Tour de Vivild og nyder sommerdagene til Store Badedag, står sammen og indsamler penge, når Vivild Knækker Cancer. Vi har skole, gode og stærke idrætsforeninger i begge byer, indkøbsmuligheder, skøn natur med vandrestier, skov og strand i gå- og cykelafstand og ikke mindst gode pasningstilbud, hvor vores små børn kan tage deres første skridt ud i livet. Hvem vil ikke gerne bo her?

Vi vil gerne have endnu flere mennesker til at få øje på os og det vi kan, få folk til at flytte hertil, slå sig ned og skabe et liv her. MEN det kræver at rammerne er i orden. At der er pasningstilbud og en skole, som ikke hele tiden er i fare for at blive lukket. Det skaber konstant utryghed. Og det er det sidste man har brug for, hvis man står som børnefamilie og skal vælge, hvor man vil slå sig ned. Man skal helst kunne se en ordentlig fremtid for sig. Det er I ved at besværliggøre. I må da også have interesse i, at der flytter nye folk til kommunen, - og at alle vi andre bliver boende.

Det er op til jer, hvor vejen fører hen for vores børn, og for alle os andre. Prøv dog snart at se på mulighederne og ressourcerne herude og hjælp os med at udvikle, ikke afvikle. Sørg for at vi kan leve og ikke bare overleve.

Ville I selv slå jer ned et sted, hvor der hele tiden hang en truende sparekniv over hovederne på jer? Vi er ved at være udmattede og trætte. Trætte af ALTID at være i fare. Vores skole har været lukningstruet af flere omgange og nu Børnehaven, - igen!

I må da snart forstå, at jo mere I truer, jo større er faren for, at I rykker alt fra hinanden. Vi har dog besluttet at rykke sammen og stå sammen.

Måske skulle I hjælpe os med at gøre vores små samfund attraktive, så folk får lyst til at flytte hertil, så tingene kan vokse og gro og ikke lige så langsomt visne og sygne hen.

Hjælp os, så folk får lyst til at flytte til noget småt for at blive en del af noget større.

Lisbeth Laugesen

På vegne af

Vivild Borger og Handel