

From: Hanne Maarup Johansen
Sent: Thu, 12 Jun 2025 09:05:20 +0200
To: Hanne Maarup Johansen
Subject: VS: Supplerende kommentar til dagsordenspunkt om Energiklynge Djursland

Fra: Britta Bo <bybrittabo@gmail.com>
Sendt: 8. juni 2025 14:31
Til: Britta Jensen <bybrittabo@gmail.com>
Emne: Supplerende kommentar til dagsordenspunkt om Energiklynge Djursland

Kære medlemmer af Økonomiudvalget

Jeg skriver som opfølgning på det materiale, jeg tidligere har indsendt, og som nu er videresendt som bilag til jeres møde.

Jeg vil gerne understrege, at den optælling og de indsigelser, jeg har bidraget med, ikke kun handler om metode, men om noget mere grundlæggende: hvordan man som kommune lytter til borgernes stemmer – også når de peger i en anden retning end det, der allerede er sat i gang.

Det er værd at spørge: Hvem bærer konsekvenserne og hvem høster fordelene? Projektet er primært til gavn for ca. 100 landmænd, som kan reducere deres omkostninger og CO₂-afgift uden at omlægge deres produktion. Samtidig er der mindst 242 borgere, der i høringsfasen har givet klart udtryk for, at de vil blive negativt berørt af projektet – nedsat livskvalitet, miljøpåvirkning, lugt, støj, trafik, landskabsødelæggelse og at de ikke ønsker anlægget.

Det er ikke rimeligt, at fordelene samles på få hænder, mens generne placeres hos et helt lokalsamfund. Samtidig bør det vække bekymring, at selve projektets bæredygtighed er til diskussion. Biogas – som det anvendes her – risikerer i praksis at fastholde den eksisterende, animalsk tunge landbrugsproduktion, i stedet for at fremme en egentlig grøn omstilling. Derudover er energi produktionen fra de utroligt mange solceller og de kæmpe vindmøller kun til biogas anlæggets eget forbrug, men ligger til last for et helt lokalområde. Når et projekt både har store konsekvenser for dem, der bor tæt på, og samtidig ikke reelt bidrager til at løse de miljøproblemer, det sigter mod, så bliver det svært at retfærdiggøre.

Bag hvert høringssvar står en familie, et hjem, et levet liv. Det er ikke blot holdninger på et papir, men erfaringer, bekymringer og konsekvenser, der rækker langt ind i hverdagen for dem, der berøres. Når mindst 242 borgere har valgt at bruge tid og stemme på at sige, at det her projekt ikke bør realiseres, så bør det vægtes tungt.

Det er min klare forventning, at de mange borgerstemmer- og den alvor, der ligger bag- bliver

en del af det grundlag, i træffer beslutning på. Dette materiale er udtryk for borgernes klare afvisning af projektet og de konsekvenser der følger med.

Med venlig hilsen

Britta Bo Jensen