

Den 18. november 2020

Kommentering af udkast til opdatering af integrationspolitikken

Dialogforum for integration har følgende kommentarer til den reviderede integrationspolitik for perioden 2021 – 2026. Kommentarerne er givet til de konkrete afsnit i politikken.

Generelt om den reviderede integrationspolitik

I udkast til en revideret integrationspolitik er der meget fokus på kvinder. Det foreslås, at integrationspolitikken har mere fokus på mænd og hele familien.

Vision

Afsnit fem er meget svært at læse. Dialogforum for integration finder, at budskabet er rigtigt. Det foreslås, at der i stedet kan skrives følgende:

”Det betyder, at Norrdjurs Kommune understøtter, at flygtninge og indvandrere tilegner sig både dansk kundskaber og samfundsforståelse. At flest muligt deltager på arbejdsmarkedet med egne ressourcer gennem uddannelse eller gennem den korteste vej til stabil beskæftigelse”.

Målgruppe

Dialogforum for integration finder, at det er uklart, hvem der er målgruppen for integrationspolitikken. Børn er ikke omfattet af integrationsloven. Det er de i serviceloven. Er børn så omfattet af integrationspolitikken?

Er indvandrere fra EU med i målgruppen? I integrationspolitikken fra 2014 var denne gruppe ikke med.

Der savnes en klar definition. Det bør beskrives, hvem målgruppen omfatter.

Øget uddannelses – og beskæftigelsesfrekvens

”Ret og pligt” kan det foldes ud? Det kan være svært for udenforstående at forstå, hvad der menes med begrebet. Ret og pligt er det en del af aktiveringsloven? Skal det stå i integrationspolitikken, da det jo også gælder andre grupper end indvandrere?

IGU-uddannelsen (kan evt. skrives helt ud) integrationens grund uddannelse. IGU er både for kvinder og mænd.

Dialogforum for integration finder, at afsnittet markeret med blå vedrørende IGU og kvinder er for detaljeret til en politik. IGU er et værktøj som så mange andre. Dialogforum for integration udtrykker betænkelighed for, at det bliver for detailstyret. Det bør vurderes, om hele afsnittet skal udgå af politikken eller omskrives.

Det bør overvejes, om der kan stilles krav til virksomhederne, om at der er nogen på arbejdspladsen, som skal tale til og med indvandrere.

Børn og familier som trives

Det bør overvejes om ordet "sociale" skal slettes.

Det er positivt, at det fremgår, at nogle familier også har brug for hjælp efter 3 år, da 3 år i de fleste tilfælde ikke er tilstrækkeligt i forbindelse med en integrationsindsats.

Der savnes en klar opdeling af flygtninge og indvandrere.

Tilegnelse af det danske sprog og dansk kultur

I afsnittet markeret med gult ønskes en beskrivelse af, hvad der gøres for at handle. Det er svært at se, hvem der efterfølgende skal handle på dette.

Der gøres opmærksom på, at det er fine initiativer, der beskrives.

Implementering

Dialogforum for integration vil gerne følge med i, hvordan det efterfølgende går med implementeringen af politikken og de konkrete handlinger.

Sprogskolen i Grenaa

Der gøres opmærksom på, at flere indvandrere er i arbejde. Dette giver begrænsede muligheder for sprogundervisning.

Sprogskolen og sprog er vejen frem til den gode integration.

Kan Norddjurs Kommune forpligte de private arbejdsgivere, der kun benytter udenlandsk arbejdskraft, til at afholde kurser mv? Kan der i politikken være et mål om samarbejder og partnerskaber, der forbedre rammerne på arbejdspladser, der kun benytter udenlandsk arbejdskraft?

Øvrige kommentar

Det skal bemærkes, at det er vigtigt, at der er sociale kontakter til danske familier. De fleste flygtninge og indvandrere har ikke kontakt til danske familier.

Carl-Eric Würtz Pallesen
Formand
Dialogforum for integration