

# Rapport af fokusgruppeinterview med unge i Norddjurs Kommune



Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628.  
Mail: [kontakt@bosted.dk](mailto:kontakt@bosted.dk). CVR-nummer: 40938648

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Interview og informanter .....	2
Resume.....	2
Noget at lave .....	2
Udfordringer .....	2
Støtte .....	3
Hårdt miljø.....	3
Fremtid i Norddjurs Kommune.....	3
Bostøtte.nu om de unges oplevelser.....	4
Opbakning til nyt værested for unge.....	4
Gennemgang af interview .....	5
Fritidsaktiviteter ud over skolen .....	5
Betydningen af fællesskaber .....	5
Afsavn i hverdagen .....	5
Familieliv .....	5
Udfordringer i hverdagen.....	6
Støtte fra andre end det kendte netværk – hvordan skulle den se ud? .....	6
Ensomhed.....	7
Ville I være en del af et tilbud, hvis et sådant fandtes? .....	8
Hvordan skulle et værested se ud, for at I gerne ville komme? .....	9
Hvilken aldersgruppe skal ideelt set komme på stedet? .....	10
Hvor skulle det ideelle værested ligge? .....	10
Ville informanterne tage af sted alene til et værested for unge?.....	10
Hvordan vil I mødes af andre mennesker, som kan hjælpe og støtte jer?.....	11
Informanternes forslag til støtte, som de selv ville gøre brug af, hvis det var en mulighed .....	11
Kender I Café Grenaa?.....	11
Bliver I boende i Norddjurs Kommune?.....	12
Hvad skal der til for at I bliver? .....	12
Håb og drømme for fremtiden?.....	13

## INTERVIEW OG INFORMANTER

Interviewet fandt sted den 6. marts 2024 på FGU Grenaa

Informanterne var 7 elever fra uddannelsen i alderen 15-21 år med en kønsfordeling på 1 dreng og 6 piger. Alle informanter er anonymiserede.

## RESUME

Ud over resuméet af interviewet opfordrer vi de af jer, der skal arbejde indgående med kommende initiativ til unge i kommunen, til at læse afsnittet *Gennemgangen af interview*. Gennemgangen af interviewet giver et langt fyldigere indblik i informanternes tanker og oplevelser, ligesom deres citater levendegør deres oplevelser.

### NOGET AT LAVE

Informanterne ønsker alle at være en del af et fællesskab. Men kun to af dem går til en fritidsaktivitet. Her oplever de samvær og sammenhold.

Informanterne er oftest derhjemme efter skole, og hvis de er sammen med venner, så foregår det hjemme hos hinanden. De kunne godt tænke sig, at der var flere steder, hvor de kunne være sammen med andre unge, end der er i dag. De beretter om, at deres muligheder kun er byens barer eller *Grenaa Bowling Center*.

Kun én af informanterne går på Søndre Skoles ungdomstilbud. Flere af dem havde slet ikke hørt om tilbuddet. Én af dem havde hørt negative ting om stedet og kom der derfor ikke.

Flere af informanterne kunne godt tænke sig et fritidsarbejde, lige så meget for at have noget at lave som for at tjene penge.

Ingen af informanterne kendte *Café Grenaa*. De kendte bygningen, som *Café Grenaa* ligger i, men de vidste ikke, hvad det var. De kunne godt tænke sig, at stedet kun var til unge, men overvejede at følges derhen en dag for at se, hvad det er.

### UDFORDRINGER

Informanterne oplever forskellige udfordringer som ensomhed og diagnoser, hvilket de til dels går alene med/til dels deler med deres nærmeste netværk. Alle kunne de godt tænke sig at dele

udfordringerne med nogen på et værested for unge - hvis de følte sig trygge, og hvis de blev mødt med ligeværd, åbent sind og med humor.

Ligeledes ville alle informanterne gerne komme på et værested for unge i Grenaa, og de synes, at et sådant mangler. De vil gerne have et sted "kun" for unge, hvor de kan have et fællesskab og lave nogle aktiviteter. De vil dog helst gerne kende nogen, der også kommer der - eller alternativt - at dem, der er på stedet, er åbne og nemme at kommunikere med.

Stedet må gerne ligge centralt, og informanterne vil gerne selv være med til at præge stedet, fx at der er en væg, hvor de selv må skrive på, ligesom de gerne ville have plakater på væggene, som de eventuelt selv havde lavet.

Generelt set skal der være hyggeligt på stedet, fortæller informanterne, og det kunne være med fx sofaer, tv og mulighed for mindre rum.

## STØTTE

En af informanterne foreslår, at en slags mentor kunne være en god mulighed til hjælp eller støtte. Andre foreslår også onlinepsykolog eller et online chatforum med professionelle og/eller med unge med de samme udfordringer.

## HÅRDT MILJØ

Informanterne oplever en generel utryghed i bymiljøet. Flere af dem går aldrig alene efter mørkets frembrud, og de italesætter, at der er mange stoffer i omløb i byen. Flere af dem er blevet tilbudt stoffer og kender andre unge, som er blevet afhængige.

En af de unge har selv været en del af det hårde miljø og har taget stoffer. Generelt set beskriver informanterne miljøet som hårdt i Grenaa og flere af dem nævner, at de kender eller har hørt om bander. En af dem er blevet truet med en kniv 20 dage efter at være flyttet til byen.

## FREMTID I NORDDJURS KOMMUNE

Ingen af informanterne kunne forestille sig at blive boende i Norddjurs Kommune. Informanterne mener, at der er for lidt at lave, og de skal alligevel flytte ift. videreuddannelse.

En af informanterne mener, "at der er dødt", og at det kun er ældre borgere, som vil bo i kommunen. De vil alle gerne til større byer, hvor der er flere muligheder, flere mennesker og mindre utryghed.

## BOSTØTTE.NU OM DE UNGES OPLEVELSER

Generelt set mener Bostøtte.nu, at de unge informanter i Norddjurs Kommune sætter ord på alvorlige problematikker. De oplever ikke, at der er noget sted at gå hen for at få fællesskab og oplevelser sammen med andre unge, ligesom de oplever utryghed. De italesætter en oplevelse af, at valget består mellem byens barer og *Grenaa Bowling Center*, hvis de skal ud blandt andre.

Vi er ikke overraskede over de unges oplevelser. Det er helt naturligt at ville være en del af et fællesskab, når man er ung og føle, at man hører til. Og det er helt naturligt for alle at ønske at føle sig tryk i nærmiljøet. Derfor sætter de unge problematikken på spidsen. De oplever nemlig ikke, at der er et sted for dem, hvor de kan komme og møde andre unge, ligesom de oplever utryghed, når de færdes. Vi mener derfor, at interviewet er et vigtigt input fra informanterne, fordi det er de unges egne ord og oplevelser.

### OPBAKNING TIL NYT VÆRESTED FOR UNGE

Vi bakker derfor op om, at Norddjurs Kommune i samarbejde med Café Grenaa skaber mulighederne for et trygt sted for kommunens unge med fokus på positivt fællesskab og aktiviteter.

Vi opfordrer til, at de unges ønsker om et eventuelt sted for unge bliver hørt, så at stedet bliver i deres ånd og dermed vil blive brugt. Vi håber, at et sted for unge kan være med til at skabe positive forbindelser mellem unge samt mellem unge og fagpersonale. Det er vigtigt, at de unge oplever at have et trygt sted at komme, hvor de kan lufte tanker og få sparring på eventuelle problemer.

I lyset af de unges italesættelse af stoffer og trusler i kommunen, mener vi ligeledes, at et sted *kun* for unge, kan skabe et positivt fristed, hvor man kan være sammen uden stoffer, og hvor unge kan vende problematikker, skulle nogle unge ønske at tale med en voksen.

Alt i alt har interviewet givet dyb indsigt i de unges liv, ønsker og erfaringer. Vi håber, det kan være med til at skabe fundamentet til et bedre tilbud og en tryggere fremtid for kommunens unge og deres forældre.

## GENNEMGANG AF INTERVIEW

### FRITIDSAKTIVITETER UD OVER SKOLEN

Kun 2 af de 7 informanter havde fritidsaktiviteter, som krævede fysisk tilstedeværelse (begge sportsaktiviteter) ud over skolen. Disse gav informanterne en oplevelse af fællesskab.

En anden informant nævner online fællesskab ved bestemt spil, som spilles ugentligt. Dette gav også en oplevelse af fællesskab ”*virkelig positivt fællesskab*”.

De fleste er hjemme efter skole, og når de skal lave noget sammen, så er de hjemme ved hinanden. Ind imellem tager de på en bar, fx Aftenstjernen.

### BETYDNINGEN AF FÆLLESSKABER

Informanterne beskriver betydningen af fællesskaber som stor. Et sted hvor de får nye venner og bekendtskaber. ”*De giver energi*”, ”*glæde*”.

### AFSAVN I HVERDAGEN

Informanterne savner generelt set noget at lave i hverdagen efter skole. De beskriver et afsavn af fritidsarbejde, aktiviteter og sammenhold - ”*bare noget at lave*”.

Flere af informanterne er kun ”derhjemme” efter skoletid, og de beskriver sammenstemmende, at de gerne vil lave noget andet efter skole end bare at sidde hjemme. Og dér betyder fritidsarbejdet ikke kun penge for dem, men det ses som et positivt alternativ til kun at være hjemme.

En af elverne er flyttet fra en storby til Norddjurs Kommune, og noget at dét, som informanten savner mest, er, ”*flere forsamlingssteder for unge. Det er der ikke rigtig noget af i Grenaa. Det savner jeg*”.

### FAMILIELIV

Halvdelen af informanterne bor i egen lejlighed - enten alene eller med kæreste - den anden del bor sammen med familie.

De, der bor i egen lejlighed, beskriver det som positivt, da det er deres eget, de selv bestemmer, og de føler sig trygge. *”Det er dér, jeg føler mig tryk”, ”Det at bestemme over sig selv, det er rigtig fedt”, ”Man kan gøre ting på sin egen måde”, ”Hvis man har brug for at være alene, så kan man jo det.”*

Informanterne, der boede hos familie, satte ikke ord på deres oplevelser af familieliv.

## UDFORDRINGER I HVERDAGEN

Informanterne fortæller, at de bruger deres netværk af familie og/eller venner, når de har brug for at snakke om udfordringer i hverdagen. En enkelt nævner at denne også snakker med en god lærer om eventuelle udfordringer.

De udfordringer, som informanterne satte ord på, var blandt andet en oplevelse af ensomhed og/eller hjemve. Dette skyldtes blandt at familien og de tætteste venner var langt væk for disse informanter, og at hverdagen havde forandret sig meget.

En anden informant oplevede udfordringer relateret til ADHD og angst, som gjorde hverdagen udfordrende, herunder dét at komme ud af sengen og i skole. En informant oplevede også udfordringer i familielivet, hvor forholdet til forældrene var trykket.

## STØTTE FRA ANDRE END DET KENDTE NETVÆRK – HVORDAN SKULLE DEN SE UD?

Flere af informanterne foreslår onlinestøtte.

De italesætter at en onlinepsykolog, ville være noget, de ville benytte. Den ene af informanterne er allerede tilknyttet en psykolog og taler positivt om det.

Et andet forslag går på et online chatforum, hvor man enten kan chatte med en professionel om sine udfordringer, eller man kan tale med andre, som er i samme situation som en selv. *”Så ved man også bare, jeg er ikke den eneste. Sådan føles det nogen gange.”*

Flere af informanterne beskriver en lærer, som de har haft (som sidenhen er stoppet), som de oplevede interesseret sig for dem, og som spurgte ind til dem. Denne lærer følte de sig trygge ved, og flere af informanterne har talt med ham om deres udfordringer. *”Han virker meget interesseret, og så giver han også råd og alt muligt”.*

Denne lærer er savnet. Informanterne beskriver, at han lyttede, når de talte, og at han satte sig ind i deres udfordringer og satte sig selv i spil ved at sige, at han også havde oplevet noget lignende, og det gav dem noget at tænke over.

*”Altså han prøver at relatere, så man får det bedre med det”.*

*”... det hjalp mange af os. Han var ikke bange for at snakke om sine egne oplevelser”.*

*”Det var ligesom en kammerat, basically”.*

*”Han var altid den jeg snakkede med først. Hvis jeg havde nogle problemer. Han kunne sagtens se det på mig først ... (...) ... hvis jeg ikke gad at snakke om det, så gik vi en tur.”*

Informanterne beskriver et tomrum efter, at denne lærer er væk, og de oplever ikke samme interesse fra andre lærere. De har oplevet et nærvær og en interesse, som gjorde dem trygge ved at kontakte den pågældende lærer.

## ENSOMHED

Informanterne beskriver ensomhed som *”... når man ikke har nogen at være sammen med”*. Det har flere af informanterne oplevet.

En af informanterne beskriver at have følelsen af ensomhed i folkeskoletiden, fordi den ikke var god. En anden beskriver at have oplevelsen, da denne havde en meget svær periode, som eleven beskriver som en længerevarende depression.

En anden informant beskriver en oplevelse af ensomhed før en diagnose, fordi informanten reagerede anderledes end andre elever. *”Folk kigger sådan lidt underligt på dig og sådanne noget. Snakker bagom dig og sådanne noget.”*

Informanterne mener samstemmigt, at det er svært at tale om ensomhed i netværket.

*”Jeg tror ikke, at det er et tabu som sådan. Det er bare ikke rigtigt noget folk snakker om. Det er ikke så normaliseret at snakke om, hvor ensom man er, vil jeg sige. Jeg tror, folk er virkelig bange for at sige det.”*

*”Altså jeg tror ikke rigtig, at jeg hører folk sige, at de føler sig ensomme. Det tror jeg aldrig, jeg har hørt nogen på min alder sige.”*



Informanterne tror, at det kan være svært at tale om, at man er ensom, fordi de er bange for at blive bedømt. *”Altså du har jo venner, hvorfor går du ikke bare til dem?”*

En informant, som oplever ensomhed, føler ikke, at denne kan tale med sit netværk om det. I stedet dykker informanten *”ned i sin telefon”*. *”Høre noget musik, se noget YouTube, spille et spil.”*

En af informanterne bruger kæledyr, når denne føler sig ensom hvilket hjælper.

Flere af informanterne oplever at deres netværk godt kan se på dem, når de ikke har det godt, og så bliver de spurgt ind til. Men det er ikke altid, at de fortæller netværket, at de ikke har det godt.

## VILLE I VÆRE EN DEL AF ET TILBUD, HVIS ET SÅDANT FANDTES?

Samtlige informanter er interesserede i at deltage i et fysisk tilbud i Norddjurs Kommune, hvis der var et sted, de kunne komme.

Deres forslag til et fysisk sted er *”en klub”, ”et værested”, ”et forsamlingssted hvor man kunne mødes og bare være sammen”*.

De forslår også et onlinested, hvor man kan se, hvad der foregår og lægge opslag op om forskellige aktiviteter. Nogle af informanterne mener, at det skal være anonymt og ikke fx på Facebook. *”Det skal være anonymt, så andre ikke ved det. Det kan være for akavet.”*

En informant beskriver, at det kunne være interessant med nogle aktiviteter, som man kunne deltage i, fx spadsereture, tegne eller lave lektier sammen. Dette havde informanten prøvet før, men dette tilbud fandtes ikke længere.

Et forslag fra informanterne var at kalde en onlineside med forskellige tilbud for *”Grenaa Ung”*.

Flere af informanterne giver udtryk for, at de jævnligt keder sig.

*”Jeg var lige flyttet til byen. Jeg kendte ingen. Jeg kedede mig ad helvede til.”*

En anden udtrykker mangel på relationer:

*”Altså jeg er ikke så ofte sammen med nogen efter skole. Det er også derfor, jeg ville ønske, man kunne arrangere noget.”*

## HVORDAN SKULLE ET VÆRESTED SE UD, FOR AT I GERNE VILLE KOMME?

Informanterne er enige om, at et sted for unge skal være ”hyggeligt”.

Det kan det være ved at være ”artistic” fx plakater på væggene som informanterne har lavet. Eller lidt ligesom *Nerd Cave*\* (\*Computer Café i Grenaa). ”*Det er voldhyggeligt dernede*” *Nerd Cave* beskrives som et sted, hvor man kan sidde sammen eller lidt for sig selv, fordi det er delt op. Der kan man spille computerspil. Et par af informanterne havde været forbi *Nerd Cave*, men fordi der ikke var andre dér, så gik de igen, fordi de havde ikke lyst til at være de eneste, der var der.

Informanterne synes også, at det kunne være ”mega fedt”, hvis der var en væg, som informanterne selv kunne skrive på.

En informant fortalte om *3D Collage*, som har et sted, hvor man kan sidde og lave lektier, hvilket dog er forbeholdt elever, der går der. Men stedet har et hyggeligt opholdsrum for de unge, hvor der er sofa og tv.

En af informanterne foreslår, at man fx kunne lave mad sammen på stedet, og at der kunne være et madhold.

Et par af informanterne beskriver et sted i Grenaa, som ingen af dem har været på, og som de heller ikke ved, hvad hedder, men dér kan man få billig mad, forklarer de (det viser sig at være Café Grenaa).

Informanterne beskriver samstemmende om et afsavn af et værested for unge.

De beskriver, at deres muligheder for samvær er byens barer eller *Grenaa Bowling Center*.

”*Der er virkelig lidt her i Grenaa. Det er underligt, der er sådan 6-7 barer i Grenaa alene. Men der er kun ét Bowlingcenter. Altså man kan ikke tage ud som unge. Altså der er kun barer og Bowlingcenteret. Ellers skal man sådan halvanden time til Aarhus. Det har vi gjort. Det er intet her. Der er intet.*”

”*Du har valgmuligheden; ta’ ud at bowle eller ta’ ud og drik. Det er lidt den eneste mulighed, du har. Bowling eller drik.*”

Flere af informanterne har taget turen til Aarhus flere gange ”bare for at lave et aller andet.” De savner et sted kun for unge i kommunen.

## HVILKEN ALDERSGRUPPE SKAL IDEELT SET KOMME PÅ STEDET?

Informanterne er enige om, at stedet kun skulle være for unge, før at de har lyst til at komme. De foreslår sammenstemmende en aldersgrænse ved omkring maksimalt 30 år.

## HVOR SKULLE DET IDEELLE VÆRESTED LIGGE?

Informanterne er enige om, at et værested skulle ligge i centrum for at blive brugt. Hvis det fx lå på havnen, er der flere af informanterne, som ikke umiddelbart havde lyst til at komme der.

## VILLE INFORMANTERNE TAGE AF STED ALENE TIL ET VÆRESTED FOR UNGE?

Informanterne vil helst følges med venner til et værested.

*”Hvis jeg skulle komme alene, så ville det kræve at jeg skulle snakke med random folk. Nej, det ville være for meget. Så ville jeg ikke komme.”*

*”Jeg ville ikke komme alene. Altså skole, det kan jeg godt alene, men sådanne noget frivilligt, det ville jeg ikke gøre alene.”*

*”Det er det der med at være social og få nye venner. Jeg gider ikke at starte samtalen. Hvis de starter samtalen, så kan jeg fortsætte den.”*

Men hvis der var en social aktivitet på stedet, så kunne en enkelt af informanterne godt finde på at tage af sted alene.

*”Det kunne være alt fra brætspil til madlavning til gaming, noget sport. Sådanne nogle ting”*

*”Når man spiller et spil, hvor man kommunikerer med folk, så er det nemmere.”*

Informanterne er enige om, at det er svært at tage af sted alene, og det betyder noget for dem, hvem der ellers kommer der. Hvis de kender nogen på stedet eller at dem, der er der, er ”åbne”, så ville de komme.

Hvis de kendte personalet, ville informanterne også gerne komme på stedet alene ”bare for at snakke med dem [personalet]”.

## HVORDAN VIL I MØDES AF ANDRE MENNESKER, SOM KAN HJÆLPE OG STØTTE JER?

Informanterne vil gerne at de, der skal støtte dem, er rolige og uhøjtidelige og kommunikerer med dem på en let og ligeværdig måde.

*”stille og rolig”*

*”har humor og kan joke”*

*”sådan mere neutrale og ikke så professionelle”*

*”En som ligesom bonder med alle og laver jokes, ligesom nede på vores niveau”*

Det er vigtigt for dem, at de føler sig set, hørt og forstået på egne præmisser med de oplevelser, de har.

Hvis informanterne blev mødt med ovenstående tilgang ville samtlige informanter være villige til at åbne op for udfordringer, som de hver især har.

## INFORMANTERNES FORSLAG TIL STØTTE, SOM DE SELV VILLE GØRE BRUG AF, HVIS DET VAR EN MULIGHED

En af informanterne forstår en mentor. Det var noget som informanten havde prøvet på en anden uddannelse, og som denne fik meget ud af.

*”Vi mødtes én gang om ugen (...) hun hjalp mig fx at ringe til lægen og psykolog (...) Egentlig bare en mentor, en du kan gå til.”*

## KENDER I CAFÉ GRENAA?

Kun én af informanterne havde hørt om *Café Grenaa*, men denne vidste ikke, hvor den lå. Informanterne har bemærket bygningen, som *Café Grenaa* ligger i, men ingen af dem har været der.

Informanterne snakkede om, at hvis der også kom ældre borgere dér, så var de usikre på, om det er noget for dem. De snakkede dog om eventuelt at gå forbi sammen en dag. Dog var det ikke umiddelbart noget, de udtrykker den store lyst til. De er dog enige om, at beliggenhed er central og god.

## BLIVER I BOENDE I NORDDJURS KOMMUNE?

Ingen af informanterne kan forestille sig at blive i Norddjurs Kommune efter endt uddannelse.

*”Altså jeg kender folk her, men jeg synes, at den her by, den mangler meget - og uddannelsesmæssigt mangler den også meget. Og hvis man skal tage videre i sin uddannelse, så skal man til Herning, Aarhus, København. Man skal alle mulige andre steder hen. Så nej, jeg gider ikke denne by overhovedet, når jeg er ældre. Når jeg er færdig med grundforløbet, så skal jeg videre til en anden by.”*

*”Altså mig og min kæreste har allerede planer om at skulle flytte om et årstid jo. Det er i forbindelse med uddannelse”*

*”Jeg flytter herfra om nogle måneder. Når jeg bliver 18, flytter jeg herfra.”*

*”Jeg tror ikke, jeg kender ikke nogen, der gider at bo her. Sådan ærligt, den eneste grundt til at folk bor her, er skole eller arbejde. Det er kun gamle mennesker, der bor her, fordi de har altid boet her hele deres liv, og de kender ikke til noget andet.”*

## HVAD SKAL DER TIL FOR AT I BLIVER?

Informanterne er enige om, at der skal være flere forsamlingssteder i byen, hvis de skulle blive. De oplever byen som ”død”. De ønsker sig flere mennesker og en større by. Dertil er der for mange stoffer og for megen utryghed i byen udtrykker informanterne.

Informanterne kunne også godt tænke sig, at Grenaa fik et lidt bedre ry med færre stoffer. En af informanterne fortæller, at hun har hørt, at Grenaa er kendt som ”den hvide by”.

Informanterne fortæller, at de oplever stoffer i hverdagen. ”Det er overalt”.

Flere af informanterne er blevet tilbudt stoffer, og nogle af dem har oplevet venner ”falde ned i stoffer”.

*”Jeg synes, denne by er sådan en dårlig indflydelse på unge drenge og unge piger, fordi der er mange stoffer her. Og der er mange unge mennesker, der tager stoffer, fordi der er sådan en influence, sådan de bliver tilbudt af masser af folk – og ja – jeg gider ikke være en taber, så tager jeg det bare også. Og de her unge, de er en 15-16 år. Jeg synes, det er et rigtigt dårligt sted at vokse op i, denne her by. Jeg ville hellere bo i Aarhus, en større by.”*

Informanterne taler om, at nogle af deres venner og bekendte tager stoffer for hyggens skyld, fordi der ikke er så meget at lave, og så bliver de afhængige.

En af informanterne har selv prøvet at tage stoffer og har flere venner, der er faldet i. *”Det er nærmest umuligt at komme ud af igen. Jeg har selv været i det (...) det er et dybt, dybt hul.”* Informanten havde dog et godt netværk, som hjalp denne ud af det igen.

Flere informanter fortæller om ubehagelige oplevelser i Grenaa.

*”Jeg har haft flere ubehagelige oplevelser her end i Aarhus. Catcalling, generelt uønsket seksuel opmærksomhed. Det har jeg oplevet flere gange her end i Aarhus. End i Aarhus af alle steder.”*

En kvindelig informant fortæller, at 20 dage efter at være flyttet til byen, blev denne truet med en kniv, helt uopfordret.

Informanterne taler om, at fordi byen er så lille, og der ikke er så meget at tage sig til, så er det nemmere at falde i fx stoffer. *”Hvis folk skal have det sjovt, så tager de et eller andet”.*

Informanterne fortæller om påsat brand og knivstikkeri, og de føler sig utrygge. Flere af dem tør ikke gå alene efter mørkets frembrud. Dertil kender de til bander i området. En af informanterne fortæller om bekendte, som sælger alt fra våben til stoffer.

En anden informant siger om bander: *”Man skal virkelig passe på og ikke gå rundt om aftenen selv. Især ikke hvis du er kvinde.”*

## HÅB OG DRØMME FOR FREMTIDEN?

Informanterne håber alle på at få nogle gode jobs, som de kan lide.

En af informanterne drømmer om at flytte til udlandet og se, hvilke muligheder der er dér.

En informant drømmer om at finde fred lige der, hvor denne er, og ikke føle sig splittet mellem forskellige steder i landet.